



מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר

דביר אנטר ז"ל



ילדות

דביר, בן רחמים ואורה, נולד באריאל בי' באדר תשמ"ח (28.02.1988). בן בכור להוריו, אח לנוי ולאדוה. דביר גדל והתחנך באריאל, היה תלמיד כיתה ח' בחטיבת הביניים "היובל".

על הילד שהיה

דביר נודע בתור תלמיד מצטיין, טיפוס ביישן משהו ושקט שהכול אהבו, מורים ותלמידים כאחד. הוא היה קרוב ביותר לאחיו ולאחותו. אחיו נוי היה חברו הטוב ביותר, ויחד השניים נהגו לשחק במחשב, להתאמן באמנות הלחימה הברזילאית קפוארה, לטייל באופניים באזור מגוריהם ועוד. בעיקר אהבו השניים לשמור יחד על אחותם הקטנה, להצחיק ולשעשע אותה.

על הילד שהיה

אמו מספרת: "דביר ונוי תמיד אהבו כמעט את אותם דברים יחד, היה מעט שוני, אבל רק מעט. שניהם אהבו לאכול הכול, אהבו לאכול אוכל שאבא רמי מבשל (אוכל מצרי), ושל אמא (הודי), ושל כולם (ארץ ישראל). אהבו מאוד לאכול בשבת "ג'חנון" עם ביצה קשה ורסק בבוקר. בצהריים "מלוחייה" (מרק מצרי), ובערב אכלו "דודבת" (אורז מבושל בחלב מתוק).

אבל הכי הרבה אהבו את אחותם אדוה וביחד שחקו במחשב. גם שכעסו קראו לה "נסיכה". תמיד נהנו יחד ואנחנו ההורים נהנו לשמוע את צחוקם מהחדר כמה הם נהנים ביחד מהחיים."



תחביבים ותחומי עניין

דביר אהב לשחק במשחקי מחשב, להתאמן באומנות הלחימה הברזילאית קפוארה
ואהב לטייל באופניים.

מועד הנפילה

ביום חמישי כ"ג בכסלו, ערב חג החנוכה תשס"ג (28.11.2002), הגיעה משפחת אנטר בהרכב מלא למלון "פרדייז", השוכן בחוף הים שליד העיר מומבסה בקניה. המלון, שהוא בבעלות ישראלית, מאכלס כל ימות השנה אורחים רבים מכל העולם ובאופן תדיר ישראלים רבים. הייתה זו חופשה משפחתית שתוכננה זה זמן רב, ולה חיכו בכיליון עיניים כל בני המשפחה. לדביר, כמו גם לאחיו ולאחותו, הייתה זו הפעם הראשונה מחוץ לגבולות ישראל, והם התרגשו מאוד.

מועד הנפילה

המשפחה הגיעה למלון ביחד עם קבוצה גדולה של ישראלים, בשלושה אוטובוסים. לאחר שהתמקמו בחדריהם ירדה אורה עם שלושת הילדים לשתות דבר מה בלובי, והאב רחמים נותר בחדר לנוח.

מיד לאחר הגיעם ללובי התפוצצה מכונית תופת שמחבלים הסיעו לכניסה למלון. עשרות אנשים, בהם כעשרים ישראלים, נפגעו. 13 אנשים נרצחו, בהם שלושה ישראלים – דביר ואחיו נוי, וכן המדריך אלברט דה-אווילה. אם המשפחה אורה והבת אדוה נפצעו. דביר היה בן 14 במותו. הותיר הורים ואחות. הובא למנוחות, לצד אחיו, בבית העלמין ירקון בתל אביב.

הנצחה

תחרות מקומית באמנות הלחימה קפוארה, ששני האחים למשפחת אנטר היו אמורים להשתתף בה, נערכה באריאל בתום ימי השבעה, בשילוב טקס לזכרם.



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

