



מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר



אלישע ברמן ז"ל

ילדות



אלישע, בן שרה ומרדכי, נולד ביום ח' באייר תש"ז (28.4.1947) בתל-אביב.

בן חמש שנים היה אלישע כאשר נפטר אביו, לאחר מאבק ממושך ומכאיב במחלה הממארת.

שנות ילדותו הראשונות עברו עליו ללא אהבת אביו.

לאחר שנישאה אימו בשנית, עברה המשפחה להתגורר בבאר-שבע ושם החל אלישע את

ילדותו כאילו מחדש.

את לימודיו התחיל בבית-הספר היסודי "יהלום", ברמת-גן והמשיך בבית-הספר היסודי "בארי"

בבאר-שבע, ולאחר מגן למד בבית ספר תיכון מקיף א' בבאר שבע.

על הילד שהיה

בבית-הספר היה אלישע אהוד ומקובל על מוריו ועל חבריו לספסל הלימודים.
תוך זמן קצר רכש לו ידידים רבים והפך למנהיגה של החבורה שהתרכזה סביבו.
הוא התברך בכישורי מנהיגות מלידה. החברים אהבו לשתף אותו בחוויות העוברות עליהם
ולמדו להעריך את דעותיו ואת עצותיו.

על הילד שהיה

הוא מצא בלבו פינה מיוחדת לכל אחד מהם. גם בני משפחתו נהגו לפנות אליו בבקשת עצה או בקביעת החלטה. כולם ידעו להעריך את דעתו השקולה ואת יכולתו לנתח כל מצב בבהירות ולהסיק מסקנות פשוטות ונכונות ביותר.

אלישע היה בן מסור ואוהב למשפחתו, ונהג לבלות את שעות הפנאי בחיק המשפחה והיה משתף אותם בלבטיו ובשמחותיו. הפעם הראשונה שנפרד מהם לתקופה ממושכת של ממש, הייתה כשהתגייס לצבא.

הגיוס לצה"ל

באמצע חודש אוגוסט 1965 התגייס אלישע לחיל השריון.

עם סיום הטירונות, עבר קורסי-יסוד במקצועות השריון והשתלב כנהג טנק וכתותחן. הוא הצטיין במילוי תפקידיו והיה מבצע בקפידה ובדייקנות את כל ההוראות.

אלישע הצטיין ביוזמה וביכולת הביצוע שלו, ועל-כן נשלח לקורס מפקדי טנקים אחרי תקופה קצרה יחסית. הוא עבר את הקורס בהצלחה וחזר ליחידתו.

השירות הצבאי

כמו שהיה חייל מעולה, כך נהיה למפקד מוכשר, שידע לשלב יחסי-ידידות עם פיקוד. לאחר תקופת שירות נוספת, נשלח על-ידי מפקדיו לקורס קצינים אותו סיים בהצלחה מרובה ואף נשאר זמן-מה להדריך בבית-הספר לשריון.

בחוות-דעת תקופתיות, הנהוגות לגבי קצינים בצה"ל, זכה אלישע בהערכה גבוהה מצד מפקדיו – "קצין בעל כושר מנהיגות ושליטה, מסור ואחראי, בעל ידע מקצועי נרחב". למרות ההצלחה בשירות החליט אלישע להשתחרר בתום תקופת שירותו הסדיר, בשנת

1968.

לאחר השחרור



לאחר שחרורו החל אלישע לעבוד בכור הגרעיני. כעבור שנתיים נשא לאישה את חדוה, חברתו, וברבות הימים נולדו להם שני בנים. חודשים אחדים לאחר נישואיו עזב אלישע את עבודתו בכור הגרעיני ונתמנה לתפקיד מנהל אדמיניסטרטיבי במשרד הנדסה.

מועד הנפילה

ביום כ' בתשרי תשל"ד (16.10.1973), במהלך קרב שריון במלחמת יום כיפור עת השתתף בקרבות הבלימה הקשים נגד הסורים ברמת הגולן, נפגע הטנק של אלישע והוא נהרג. אלישע הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין בבאר-שבע. השאיר אחריו אישה ושני בנים. לאחר נופלו הועלה לדרגת סרן.

קיר הנצחה לבוגרי תיכון עירוני א' שנפלו במערכות ישראל באר שבע

בית יד לבנים-באר שבע



יד לשריון לטרון



אנדרטת אגרוף הברזל





מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

