



מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר



אושרי שוורץ ז"ל

ילדות

בן דולי ויצחק. נולד ביום ל' בכסלו תשל"ח (10.12.1977) באור עקיבא, אח צעיר לקרול, שנולדה מנישואיה הראשונים של דולי לאליאס ברגר, אשר נפל במלחמת יום הכיפורים. דולי נישאה ליצחק שוורץ, חברו הטוב של בעלה, והשניים הביאו לעולם את אושרי, שני וחני.

את לימודיו החל אושרי בבית-הספר היסודי רוטשילד באור עקיבא והמשיכם בחטיבת-הביניים שרת בעיר.

על הילד שהיה

דולי ויצחק קראו לאושרי בשמו, כביטוי למשאלה שיסב אושר בחייו ואכן, אושרי, הילד והנער הרבה לגרום לסובבים אותו לחייך ולצחוק.

גיל ההתבגרות

לימודיו בתיכון הצטרף אושרי לבית-הספר תחכמוני בחדרה, שם סיים את לימודיו במגמת שרטוט. בתיכון יצא שמו של אושרי כ"מסמר הכיתה" וחברים רבים התקבצו סביבו בשל שמחת החיים שהקרין והיותו חבר נאמן האוהב לעזור לזולת. עם חברים אלה אושרי לצאת ולבלות.



מתכון עם זיכרון

תחביבים ותחומי עניין

אושרי נהנה מאוד מהעיסוק בתחומי הספורט השונים. הוא הרבה לשחק כדורגל וכדורסל ובמיוחד אהב ספורט שרמת הריגוש הכרוכה בו היתה גבוהה יותר, כגון: גלישה, צלילה, צניחה. בזמנו הפנוי מיהר אושרי לבלות בים, לשחות ולגלוש.

לפני הגיוס לצה"ל

אושרי היה אח נערץ על-ידי שתי אחיותיו הקטנות ממנו שני וחני, הוא אהב לשחק איתן ולעזור להן בשיעורי הבית. בתום לימודיו התיכוניים, סייע אושרי לדודיו בעבודתם במגרשי הגולף בקיסריה. טרם גיוסו נסע אושרי עם חבריו לנופש של כיף באילת ועם אביו טס לטיול שורשים ברומניה.

הגיוס לצה"ל

בנובמבר 1995 התגייס אושרי לצה"ל והוא מלא מוטיבציה, והוצב בחטיבת גולני. למרות מבנה גופו הצנום, היה נחוש בדעתו לסיים את המסלול הקרבי ואכן עמד באתגר והשתלב במהירות במסגרת הצבאית.

השירות הצבאי

אושרי עבר את הקורסים השונים ובמהלך שירותו אף סיים קורס סמלים בהצטיינות. הוא היה חייל מצטיין, מקובל ואהוב על מפקדיו וחבריו למחלקה. במהלך שירותו הרבה להתקשר הביתה בקביעות כדי להסיר דאגה מלב בני משפחתו. את עתידו ראה אושרי כקצין בצה"ל או כמאבטח אישים באזרחות.



מועד הנפילה

אושרי נפל בקרב בלבנון ביום כ"ה באב תשנ"ז (28.8.1997) כתוצאה משריפה שפרצה במהלך פעילות מבצעית בגזרה המזרחית של אזור הביטחון בדרום לבנון. בן תשע-עשרה וחצי היה בנופלו. עימו נפלו: סמ"ר זריף אורן, סמ"ר שוקרון רועי, סמל שמעון ידג וסמל קסהון שמטו.

אושרי הובא למנוחת עולמים בבית-העלמין באור עקיבא. לאחר נפילתו הועלה לדרגת סמ"ר. הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות וקרובי משפחה רבים, המומים וכואבים.

הספדים

כותב מג"ד הגדוד שבו שירת אושרי: "אושרי היה חייל למופת, מלא מרץ ושמחת חיים, חייכן ומסור, דמות אהובה בקרב מפקדי וחיילי הפלוגה הרובאית. במהלך ההיתקלות, הפגין קור-רוח ואומץ לב וסייע בחיסולן של שתי חוליות מחבלים. כשפרצה הדליקה, חילץ לאחור עם יתר חבריו לעמדה, אולם כוחותיו לא עמדו לו מול העשן והאש העזה. אין מלים בפי להביע את עומק הצער והכאב אותם אני חש על אובדנו של אושרי. השכול והכאב מלווים אתכם שנים ארוכות ותרומתכם לביטחונה של מדינת ישראל ראויה להערכה. היו גאים בבנכם אושרי, שהיה הילד של המשפחה ועם זאת לוחם מעולה בפלוגה".

הנצחה

משפחתו הנציחה את זכרו בערב שנערך באור עקיבא, בחוברת ובה תמונות ודברי המשפחה והחברים ובאנדרטה בצפון הארץ, המנציחה את אושרי ואת ארבעת הלוחמים שנפלו עימו.



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

