



מפגש בישול מתכון עם זיכרון



כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.





מפגש בישול לזכר

מרדכי קופולוביץ'

ילדות

מרדכי נולד בעיר טורדה, רומניה. בתאריך י"ז באייר תרצ"ז (28.4.1937)
משפחתו עלתה לארץ לכפר שמאי, הם עסקו בחקלאות
מרדכי למד בבית הספר ב"חיידר" ובבית ספר בחו"ל

גיל ההתבגרות

מרדכי המשִׁיך את לימודיו ב"ישיבת" פניבז' וב"ישיבת" כפר הרוא"ה ולאחר-מכן יצא לעזור לאביו בעבודתו. היה קובע עתים לתורה, משכים ומעריב לתפילה, לא חס על ממונו למתן-צדקה וקיום שאר מצוות הוא היה סמל לחבריו בקיום מצוות כיבוד אב ואם.

השירות הצבאי

בשעת גיוסו הוצב לחיל-החרמ"ש והשתתף במערכת-סיני. מפעם לפעם היה נקרא למילואים כך היה גם לפני מלחמת ששת הימים.

לאחר השחרור

לאחר שחרורו מן הצבא חזר למושב כטרקטוריסט והיה אחראי על עיבוד המטעים. אז הקים את ביתו והיה חבר וועד מושב מירון. לאחר שהקים בית בישראל משלו היה נכנס לעתים קרובות במשך היום לבית הוריו כדי להקל עליהם בעבודות משקם.

מועד הנפילה

מרדכי נפל ביום השני למלחמת ששת הימים כ"ז באייר תשכ"ז (6.6.1967) מפגיעת פגזים סורים בקרב מול דרדרה הניח אישה ושני ילדים - והשלישי נולד לאחר נפול אביו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנהריה.

הספדים

סיפור אישי של איטה - על אביה, מרדכי קופולוביץ שנהרג במלחמת ששת הימים והוא בן 30

בלבד נשהיא בת חמש

אבי נולד ברומניה בי"ז באייר תרצ"ח (1937-28.4) נהרג בכ"ז באייר תשכ"ז (6.6.1967)

בהפגזה סורית בדרדורה אשר ברמת הגולן. השאיר אחריו אישה ושלושה ילדים, אני הבכורה בת

חמש, אחותי בת השנה ואחי שנולד במהלך השבעה – ונקרא מרדכי על שם אבינו. (וגם בני

נקרא מרדכי)

הספדים

קטע ממכתב אחרון שכתב והגיע אחרי מותו: "שלומי טוב והמורל גבוהה, מה שמעכיר את רוחי זו הידיעה שאתם דואגים לי, אבל אין מה לדאוג. כרגע שידרו ברדיו שכוחותינו רודפים את המצרים. (והתקיים הפסוק: "ורדפו מכם חמישה-מאה, ומאה מכם רבבה ירדפו")...."

הספדים

קטע ממכתב מפקדו עקיבא -לאחר מותו

"רק פעם אחת זוכר אני, זה היה בשעת לילה כשבצעתי בקורת פתע, מצאתי את בעלך ז"ל ליד עמדתו כרגיל מוכן ונכון. שוחחנו קצת ואז בפעם הראשונה סיפר לי על משפחתו וביתו. כמה קשור היה אליכם וכמה אהב אתכם. דאג לשלומכם ובעיקר לשלומך, יפה. סיפר לי כי את עומדת ללדת והוא קיווה שתלדי בן. כמה שמחתי שקראתי בעיתון שילדת בן וקראת שמו מרדכי.

הספדים

דמעות זלגו מעיני. חשתי אז ביתר שאת את גודל הכאב והיגון. טובי בנינו נפלו במערכה זו למען אנו נוכל להמשיך לחיות בביטחון, בשקט ובשלווה. טובי בנינו נפלו למען שמדינת ישראל תוכל להמשיך להתקיים בתור מדינה יהודית ריבונית וחופשית.

יהי זכרו ברוך

הנצחה

וועד מושב מירון החליט לכתוב ספר-תורה על שמו ולזכרו של מרדכי ובראש חודש סיוון תשכ"ט חל טכס הכנסת הספר לבית-הכנסת. בחוברת "אשי ישראל", חוברת-ההנצחה לזכר עשרת בני מושבי "הפועל המזרחי" שנפלו על משמרתם, הוקדשו כמה עמודים לתולדותיו ולדברים עליו.

הנצחה

אנדרטת מצפה
גדות לנופלי
עוצבת הגולן כביש
91, גדות - צומת
בית המכס



אנדרטה לזכר הנופלים בני יישובי המועצה האזורית
מרומ הגליל בר יוחאי

הנצחה



פינת הנצחה לנופלים במערכות ישראל שוהם



אנדרטה לזכר הנופלים במערכות ישראל שוהם



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

