





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול
לזכר

עידן מינקר ז"ל



ילדות

עידן נולד ב 9.3.1976 בקיבוץ ניר יצחק.
בנם הבכור של מוניקה ואברהם, אח לרונית, ניבה, ואילה. הוא גדל
והתחנך בקיבוץ, בקבוצת "אלומה".
למד בביה"ס היסודי שבקיבוץ וסיים בתיכון "מעלה הבשור" שם למד
במגמה ריאלית.

על הילד שהיה

כבר בילדותו התגלה עידן כילד אנרגטי, פתוח לעולם וסקרן, פיקח, בטוח בעצמו, יודע מה הוא רוצה ויודע כיצד להשיג זאת. הוא אהב להשליט סדר בין חבריו ולהוות דמות סמכותית עבור אחרים. מורתו מעידה עליו "הוא היה ילד מוכשר, כמעט בכל תחום. הוא היה "כריזמטי ואמביציוזי, מנהיג מבטן ומלידה

גיל ההתבגרות

עידן היה ספורטאי בגוף ובנפש. מגיל צעיר שיחק כדורסל ואף היה חבר בקבוצת הנוער "הפועל אשכול". הוא נדד עם קבוצתו ברחבי הארץ והיה מאושר, גם אם שיחר בפועל רק דקות בודדות.

פעילות פיזית ואתגרים היו חלק ניכר מעידן- הוא אהב גם לשחות, לשחק כדורגל וגם על ריצה לא ויתר. תמיד היה אנרגטי ומלא אדרנלין.

גיל ההתבגרות

שעידן נאלץ לעבור ניתוח ולהגביל את מאמצו הגופני, הוא פנה לעולם חדש- עולם צילום הוידאו, שם הוא מצא פורקן אנרגטי וסיפוק לדחפיו היצירתיים.

הוא הספיק לצלם ולביים מספר קליפים. ביום י"ב השתתף עידן בהצגה "דון קישוט" אותה העלו בני המחזור. הוא גילם את דמותו של סנשו פנצ'ה זכה למחמאות רבות.

גיל ההתבגרות

בספר המחזור כתב עידן לחבריו:

"על מה שעשינו, ומה שלא. / על מה שהיה, ומה שיבוא. / אגלה לכם
סוד, ושיישאר בינינו. / מחר הוא היום הראשון של שארית חיינו. / נצלו
את הרגע וכל דקה, לעשות את כל מה שנפשכם חשקה"
את המילים שעידן כתב הלחין וביצע יוני רכטר

גיל ההתבגרות

עידן השתייך לתנועת הנוער "השומר הצעיר" ופעל למענה רבות. בסיום לימודיו התגייס לשירות לאומי לשנה י"ג ושימש כמדריך בתנועה בקו בחולון.



מתכון עם זיכרון

לפני הגיוס לצה"ל

לפני הגיוס לצבא עידן טייל בארגנטינה וביקר שם קרובי משפחה.

הגיוס לצה"ל

בנובמבר 1995 התגייס לצה"ל ויחד עם חבריו לגרעין "תומר" התגייסו לפלחה"ן של הנח"ל.
הוא עבר מסלול טירונות והוכשר כלוחם.
. מילא את תפקידו במסירות והתבלט בקרב חבריו לצוות

השירות הצבאי

שירותו בלבנון, במוצב "דלעת" בתור קשר של "צוות מינץ" תחנתו האחרונה.

עידן היה עתיד לצאת לקורס מ"כים, ובחופשתו האחרונה אמר להוריו "אני עולה ללבנון, אין לכם מה לדאוג".

מועד הנפילה

ב 1997.2.4 אירע אסון המסוקים- שני מסוקי יסעור התנגשו מעל למושב שאר ישוב.

73 הלוחמים, שעשו דרכם לפעילות מבצעית בלבנון, נהרגו, ביניהם עידן. הוא נפל כשהוא בן 21. הותיר אחריו הורים ושלוש אחיות.

הספדים

במכתב התנחומים למשפחה השכולה כתב הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף אמנון ליפקין-שחק: "עידן שירת כלוחם בפלוגת ההנדסה של חטיבת הנח"ל, ותואר על ידי מפקדיו כחייל ממושמע ואחראי, שמילא את תפקידו במיומנות ובמסירות.
עידן הפגין מוטיבציה גבוהה לשירות הצבאי, ותוכנן כי ימשיך במסלול הפיקודי

הספדים

מפקד היחידה כתב למשפחה: "עידן היה אחד החיילים הבולטים בצוות באופן תפקודו ובכושר מנהיגותו, כל משימה אליה התנדב וכל מטלה שהוטלה עליו, ביצע בצורה מופתית. עידן שירת כקשר מפקד- תפקיד הדורש אחריות רבה, מקצועיות ומסירות, תכונות שהיו טבועות בו".

"היה אהוד ומקובל בקרב מפקדיו וחבריו כאחד

הספדים

חברי המשפחה כתבו עליו: "עידן, כשמו כן היה צריך לחיות חייו - עידן
עידנים!!"

עידן העדין, נעים ההליכות, מסביר הפנים, תמיד עם חיוך מרומז
בזוויות פיו, כאומר: מקבל אני כל אדם באהדה ובעצם היותו אדם! עלם
חמד, שופע חוש הומור, מסוגל לשאוב מכל מצב את המיטב, קולט ופולט
"...איזו הערה קולעת ישר מהשרוול"

אמו מספרת: "כבן של ארגנטינאים הכי אהב לאכול "אסדו" על האש אבל הוא מצא נחמה בהתייחדות עם רולדה ריבת חלב, עוגה שנהג לקחת אותה לבית ספר לחגוג יום הולדת עם החברים שלו. עד היום, אחרי 23 שנים שהוא איננו כל יום 3.9 אנחנו אוכלים רולדה". נוטפת ריבת חלב וזיכרון מתוק עולה בליבנו



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

