



מפגש בישול מתכון עם זיכרון



כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר



ריאד בן יוסף עאמר ז"ל

ילדות



ריאד נולד בכפר עין אל אסד בתאריך 5.2.1955

להוריו יוסף ונג'יה

ריאד למד בבית הספר היסודי עין אל אסד ובתיכון ראמה

על הילד שהיה

ריאד גדל בבית מסור למדינת ישראל ומילדות חונך לאהבת הארץ.
ריאד התאפיין בשלוות נפשו. אהב לעזור לזולת והכול הכירוהו הודות לטוב ליבו
ולמסירותו.

הגיוס לצה"ל

אחרי לימודיו התגייס לשירות צבאי.

בתום שלוש שנים של שירות עבר למשמר הגבול.

הוא שירת במג"ב בנאמנות כשש שנים, במהלך שירותו התקדם לדרגת סמל ראשון.

במהלך שירותו פעל כנגד ארגוני אש"ף והחיזבאללה בלבנון, ובשיתוף פעולה עם

השב"כ במיגור קיני מחבלים בעיר צור.

מועד הנפילה

סמל ראשון ריאד עאמר נפל במלחמת שלום הגליל, באסון צור השני ביום
4.11.1983. בן עשרים ושמונה בנפלו.
הוא הובא למנוחות בבית העלמין בעין אל אסד. הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

הספדים



ריאד ז"ל היה נאמן, איש חזק, חכם, צנוע, מלא שלווה ותקווה, בעל ידע ומכובד.

הנצחה



אנדרטה לזכר הנופלים בני יישובי
המועצה האזורית מרום הגליל
בר יוחאי



אנדרטה לנופלים במערכות
ישראל בני העדה הדרוזית.
עוספיא

הנצחה



מונצח בבית יד לבנים הדרוזי
בדאלית אל כרמל



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

